

Det kan också vara så att ingen av dessa exempel passar in i din upplevelse utan du kanske märker att anden hålls kvar nära jordeplanet på grund av något som glömts, kanske banalt, men uppenbarligen viktigt för anden. Anden kan behöva hjälp att släppa taget om sina tankar, så den kan fortsätta vidare på sin resa. Kanske du kan gissa vad de vill och därigenom hjälpa dem. Låt dem få veta att du ordnar det de vill ha hjälp med så de kan fortsätta med sina liv å andra sidan. Känns det obekvämt att tala högt till dem kan du istället försöka med starka tankar som riktas till dem.

Hur det än är kanske du behöver hjälp!

Medium är tränade att kommunicera med andar som ha kontakt med någon på jorden. Det är en del av mediumets jobb. Därför är det vettigt att du tar kontakt med ett medium om du får den här typen av problem, gärna ett erkänt duktigt medium. Mediumet försöker tala med anden och försäkra dem att allt är under kontroll och hjälpa dem att komma vidare. Vi vet att nästa dimension, där vi hamnar efter döden, är en fortsättning på livet. Ibland sker döden så enkelt att anden inte inser att den "dött". Vid sådana fall kommer mediumet genom sina tankar att styra anden till andra andar som känner och älskar dem, och de i sin tur närmar sig den nyss avlidne anden för att förklara vad som hänt.

Denna skrift är en väldigt kort beskrivning av vad som ibland kallas för "spöken" Den täcker långt ifrån alla varianter för det finns ett otal sådana men här har du fått ramarna som de allra flesta så kallade spökupplevelser sker inom. Känner du att du behöver mer hjälp så tveka inte att kontakta oss, för vi förstår dig.

Bli medlem

Om du finner idéerna som det getts uttryck för i denna skrift tilltalande så är ett naturligt steg att bli medlem i kyrkan. Det är genom att du aktivt gör något, som att bli medlem, hjälper Sveriges Spiritualistiska Kyrka att växa.

Enklaste sättet att bli medlem är att betala in årsmedlemsavgift om 300 kronor på kyrkans plusgiro 163 05 65-8, glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer och gärna epostadress.

Som medlem får du bland annat kyrkans tidning tillsänd dig två gånger per år med intressanta artiklar och intervjuer, rabatt och förtur till olika evenemang som kurser och föreläsningar, möjlighet att ta del av kyrkans ceremonier som till exempel, namngivelse, vigsel och begravning.

Vi hoppas att också Du vill bli medlem!

Behöver du hjälp?

Att kunna kommunicera med andevärlden är inte bara för några få utvalda. Vi anser att det är allas naturliga rätt. Och för detta har vi ställt våra mest värdefulla tillgångar till ditt förfogande; våra medium, vår kunskap och vår erfarenhet.

Vill du få tillgång till denna expertis kan du kontakta oss.

SVERIGES SPIRITUALISTISKA KYRKA
Forsleden 6 669 30 DEJE
Tel 031-13 07 90

www.spiritualism.se

Sveriges Spiritualistiska Kyrka
First Spiritualist Church of Sweden



**Har du sett ett
Spöke?**

Har du sett ett spöke?

Fler människor än man kanske tror, ser något de kallar spöken, och ofta reagerar de på den upplevelsen med rädsla.

En del blir förundrade, andra intresserade, men nästan ingen struntar i dem även fast en del förnekar det de ser. Vill du veta mer så fortsatt läsa!

Det finns två sorters "spöken". Den ena är en form av spontant fenomen som vanligtvis kallas spöke eller eko, den andra formen är den intelligenta manifestationen av någon som har levt på jorden men som nu finns på andra sidan. Och den senare kan inte kallas spöke när fakta väl är kända - att när människor dör separeras anden från den fysiska kroppen. Den fysiska kroppen begravs eller kremeras så det är inte den som visar sig igen utan en eterisk kopia av kroppen som fortfarande existerar. Det är en "Ande"-varelse.

Många forskare medger att hjärnvågor skapar ett elektriskt fält som kan påverka omgivningen. Det påminner om hur en kamera kan spela in en scen eller en person på ett mekaniskt och kemiskt sätt på fotografisk film. Så kallad Kirlianfotografering visar klart och tydligt att ett elektriskt fält fortfarande finns runt ett objekt trots att det dött eller delar av det försvunnit. Det har inget att göra med anden, utan är ett biologiskt fenomen. Ett spöke påminner mer om ett fotografi eller filmsnutt som inte alltid är synligt och som oftast endast kan ses av "känsliga" människor. Men det är samma scen som spelas upp om och om igen. Det finns tusentals sådana fall dokumenterade.

Ibland blir betraktarna upprörda och tror att "spökena" är fast i något ekorrhjul och tvingas göra samma sak om och om igen. Det är inte sant; de riktiga personerna, deras andar, har redan gått vidare efter döden till nya dimensioner.

Med anden är det annorlunda; när dödsögonblicket infinner sig, skiljs kroppen och anden åt. Anden finns nu i en eterisk kropp, på väg till en ny dimension, annorlunda än den jordiska. Anden har med sig känslor och minnen som bibehålls, oförändrade. Kärleken vi hyser för andra människor dör inte; inte heller hat, hopp, idéer eller förutfattade meningar. Det är samma person men som nu finns i en dimension som vanligtvis inte kan uppfattas med blotta ögat.

Ibland, när en människa går över, och lämnar kvar olösta frågor som de anser viktiga, kommer de göra sitt bästa för att tala om det för andra som fortfarande lever på jorden. Den vanligaste andesynden, har människor som inte är medium, de närmaste dagarna efter att någon dött. Det finns flera teorier kring varför, antagligen är det helt enkelt enklast för anden att visa sig på jorden innan denne tar sig vidare till nästa dimension. Vanligtvis är det för att ta ett tyst farväl eller för att låta någon de känner förstå att de gått över. Ibland för att försäkra dem om att de fortfarande existerar! Som du antagligen förstår vid det här laget är "Spöken" inte nödvändigtvis onda och vill sällan något illa.

Skillnaden mellan de två typerna är att den ena är ett slags minneseko bundet till en särskild plats på jorden och dess energifält, medan den andra sorten är en ande som nu lever ett nytt liv någonstans men som fortfarande har vad de anser vara viktiga band till jorden. Den förstnämnda visar sig från tid till tid men deras beteende förändras inte det minsta. Den andra sorten, anden, kommer antingen visa sig själv för särskilda människor som kommer ihåg dem eller ibland för vem som helst, till exempel i deras gamla bostad eller arbetsplats.

Hur handskas man då med en här sortens fenomen?

För det första behöver du förstå vilken slags manifestation det är som du upplevt. Det kan ha upplevts som skrämmande, men det är inte troligt att det sker igen såvida du inte bor eller arbetar där fenomenet inträffat. Eftersom det inte finns någon intelligens eller avsikt bakom händelsen är de inte mycket du kan göra, fotografiet har så att säga redan fastnat på filmen. Det kommer inte bara försvinna för att du ogillar vad du ser. Men det finns hjälp att få, bland annat genom kyrkan.

Den andra sortens manifestation behöver övervägas mer noggrant. Kanske anden återvänt för att ta farväl eller bara vara med dig när du genomgår en svår fas i livet. Försök minnas kärleken ni delade. Minnet kommer kännas av anden som glädjs åt det minnet.